

Beeldhouwers, Arie en Cisca van Diemen:

Wij zijn in 2001 begonnen met beeldhouwen.

Beeldende vormgeving en creatief bezig zijn, is altijd onze passie geweest.

Na een workshop beeldhouwen werden wij erg enthousiast en hebben wij de stenen ontdekt.

Ieder beeld ontstaat in je eigen fantasie en spreekt zijn eigen taal.

Het is steeds weer een ontdekking wat voor mooie kleuren en lijnen er uit een stuk steen komen.

Het inspireert ons om er mooie vormen en figuren van te maken, figuurlijk en abstract.

Speksteen, albast, serpentijn, springstone, marmer, het zijn allemaal prachtige steensoorten om mee te werken.

Uit een ruw stuk steen iets moois te creëren en een beeld tot leven te brengen daar gaat het om.

Het is een fantastische hobby waarbij je heel veel geduld moet hebben om een steen glad en aaibaar te maken.